

# 'Heer, laat mij heel mijn leven'

(Gemengd koor)

854

uit: Zingende Gezegend Gezang 283

tekst: Ds. A.F. Troost

muziek: Bert Kruis

Koor



1. Heer, laat mij heel mijn le - ven uw taal en te - ken zijn, een tolk om door te

Uitgave U.S.L.

Kopiëren  
Verboden!

6



ge - ven aan men - sen groot en klein, met dor - den en met

10



da - den uw lief - de u ge - na - de in wa - ter brood en wijn.

(vers 2 en 4)

15



2. Maak uw brood te le - zen door wie uw stem niet hoort, laat mij uw hand schrift  
4. Want dank zij hebt - spro - ken een mens - ge - wor den woord. Gij schrijft on - on der -

20

we - zen uw bood-schap, woord voor  
bro - ken, wel - spre - kend schrijft Gij woord want waar de Geest doet  
voort; met bloed staat op - ge-

24

le - ven daar wordt uw schrift ge - schre - ven, daar wordt u ste ons voort.  
schre - ven; Chris - tus het woord ten le - ven, wel - za - lig die het hoort!

(vers 3)

S.A.B. op oe.....  
Tenor c.f. (melodie)

29

3. Ach, soms vind ik geen woor - de - ren is mijn hart zo leeg, als - of ik nooit iets

34

hoor - de en nim - mer woor - den kreeg; dan roep ik: God, waar

39

zijt Gij? Kom toch, want ik ver - bijt mij nu Gij zo - lang al zweegt