

Tekst: M.S. Bromet

Melodie: R. Lowrey  
Bewerking: Jan Zwanepol

S  
A

1. Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan  
2. Al de weg leidt mij mijn Heiland, troost geeft Hij tot in de  
3. Al de weg leidt mij mijn Heiland, door al 't aardse stormge-

T  
B

Uitgave U.S.L.  
Kopiëren  
Verboden!

5

meer? Zou ik immer aan Hem twijf'-len, Die mij voort-leidt kee-  
dood. Als ik zwak ben in be-proe-ving, sterkt Hij mij met troost  
bruis, en vol-ko-men vreug-de wacht mij in het zwa-  
lig Va-der-

9

keer? Zoete troost en zaal-ge-re-de-nis heb ik steeds op Zijn be-  
brood. Als mijn tre-den soms gaan wa-  
huis. Als 'k mijn kroon, die Hij zal ge-ven, aan Zijn voe-ten ne-der-

13

vel, Wee wat niet in o-ver-ko-me, Hij maakt al-le din-gen wel-  
smacht, geef Hij mij het le-vend wa-ter en ver-nieuwt mijn le-vens-kracht.  
leg, zal mijn lied voor eeu-wig we-zen: "Je-zus leid-de m'al de weg."