

GEEN SCHUTSE OM TE SCHUILEN

927

GEZANG 112 UIT: "ZINGENDE GEZEGEND"

Tekst: A.F. Troost

Muziek: Pieter Stolk

S
A



1. Geen schut-se om te schui-len, geen huis, geen on-der-dak, een her-berg om te
3. Om zwer-vers te be-rei-den een plaats, een va-der-huis, een wo-ning en een
4. Om ons een huis te bou-wen voor bun-ker en ba-rak, om vleu-gels te ont-

T
B



TENOR

Uitgave U.S.L.

**Kopiëren
Verboden!**

7



hui-len, een vui-le voe-der-bak, zo is tot ons ge-ko-men een
wei-de een moe-der-stad, een thuis, daar-toe is Hij ge-ko-men, daar-
vou-wen voor men-sen zon-der dak, daar-toe is Hij ge-bo-ren, daar-



INSTRUMENTAL BASIS VOCAL

12



kind-je in de stal, hoe kan het dro-men dro-men? De wind waait o-ver-al!
toe is Hij ge-ge-en nog waait door de bo-men de Geest bij Hem van-daan.
toe waait og-wind wie o-p-ren heeft, die ho-re het roe-pen van dit Kind.



usl-210902

(TEKST MET TOESTEMMING OVERGENOMEN UIT "ZINGENDE GEZEGEND" A.F. TROOST, UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM TE ZOETERMEER