

Tekst: Lies Schmidt

Muziek: Sir. A. Sullivan (1842-1900)

Discant: David Wilcocks

vers: 3 Zij gin- gen naar Beth- le- hem von- den daar het Kind

1. De her- ders wa- van Beth- le- hem,
 2. "En dit zal u van Bet- le- een stal.
 3. Zij gin- gen vlug naar Beth- le- hem en von- den daar het Kind.

Uitgave U.S.L.
**Kopiëren
 Verboden!**

aan- ba- den Hem, Gods Zoon die elk be- mint.

toen d'en- ge- hen Gods hood- schap bracht en sprak met blij- de stem:
 Daar ligt Hij in een krib- je klein, de Ko- ning van 't heel- al."
 Zij knie- den neer, aan- ba- den Hem, Gods Zoon, die elk be- mint.

11

En met de herders loven wij het Kindje in de stal,
 "In Davids stad kwam deze nacht Gods koninkje u op aard.
 Toen zong des hemels legerlicht het lied van vreed' op aard.
 En met de herders loven wij het Kindje in de stal,

16

dat u en mij zijn leven geven zal.
 Het Kind dat zo lang verwacht. Vreest niet, gaat onvervaard!
 herders hebben in die nacht hun kudde niet verwaard.
 dat aan 't kint, voor u en mij, zijn leven geven zal.

Wijze van uitvoering: vers 1 en 2 : 4-st. koor

K 9975

vers 3: sopranen tegenstem.
 alt, tenor en bas: melodie unisono
 orgel begeleidt met koorzetting.

© 1975 Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk Verboden!

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie, en /of tekst evenals Kopiëren op welke wijze ook, is Verboden!

© Discant: Oxford University Press.

Used by permission of Albersen Verhuur B.V. Den Haag