

"EEN OPEN HEMEL"

987

Tekst: Tini van Selm

Muziek: J.G. Ebeling

S/A

1. Hoor, wat ons is o-ver-ko- men: 't was van- nacht, on- ge- dacht,
2. Gro- te blijd- schap doe ik ho- ren, want Gods Knecht, als voor- zegd,
3. Toen deed God de he- mel scheu- ren. 'n Eng'- len- macht, groot in pracht,
4. U, o Hee- re, wil ik lo- ven met ge- zang, le- vens- lang,

T/B

Uitgave U.S.I.

Kopiëren
Verboden!

7

dat er licht kwam stro- men — stra- lend stond he- mels we- zen
Hij is nu ge- bo- ren. Heel het volk heft in de vreug- de
trad door o- pen deu- ren. Slo- ten zij de bor- van E- den -
als Uw eng'- len bo- ven. Tot ik na aard- se le- ven,

13

dat ons zei: "Weest niet blij, want meer te vre- zen."
die, be- loofd, en ge- loofd. Da- vid reeds ver- heug- de.
't eng'- len- koor ga- en ver- die Gods rijk be- tre- den.
voor Uw troon, om Uw Zoon, ee- wig eer zal ge- ven. A- men.

PROEFNUMMER

usl-080310