

# WEINACHS-ORATORIUM

297

CHORAL NO 59

WOORDEN GEZANG 141 LBVK

Paul Gerhart (1607-1676)

Bewerking: Jan Wit, geb, 1914

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

S  
A



1. Ik kniel aan u- we krib- be neer, o Je- zus, Gij mijn le- ven:  
Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt ge- ge- ven.  
2. Voor ik als kind ter we- reld kwam, zijt Gij voor mij ge- bo- ren.  
Eer ik een woord van U ver- nam, hebt Gij, mijn uit- ver- ko- ren.  
3. Te- mid- den van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, ver- re- zen.  
O zon- licht, mild en ma- te- loos, uw gloed heeft mij ge- ne- zen.

T  
B



Uitgave U.S.L.

Kopiëren  
Verboden!



O, neem mijn le- ven, geest en hart en laat mijn ziel in  
Voor dat uw hand mij heeft ge- maakt, werd Gij een kind- je,  
O zon die door het den- ker- breekt en 't wa- re licht in



10



vreugd en sma- bij U ge- bor- gen we- zen.  
arm en na- hebt Gij mij U ge- ge- ven.  
mij ont- steekt, hoe heer- lijk zijn uw stra- len.



K180788

Tekst overgenomen met toestemming van de BV Liedboek

© 1988 Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk Verboden !

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie, en /of tekst evenals kopiëren op welke wijze ook, is Verboden!