

'Als ik niet zou geloven'

906

(voor: gemengd koor en orgel)

Gezang 261 uit Zingende Gezegend

muziek: Bert Kruis

Orgel

Andante

man. II 8' 4' fluit

c.f. man. I (cornet)

Ped. 16' 8' aan II

Uitgave U.S.L.

Kopiëren
Verboden!

tekst: Ds. A.F. Troost

S/A

1. Als ik niet zou ge - lo - ven, dat Gij God met mij zijt, mijn
2. Als ik niet zou ge - lo - ven, dat de Heer - si - as kwam, het
3. Als ik niet zou ge - lo - ven, dat die goed - heid zijt, dat

T/B

S/A

vuur dat spoelt uig do - ven, mijn licht scheen kor - te tijd. Uw
eeuwig licht va - ben, uw vonk, uw vuur, uw vlam, dan
nie - man ooit kan do - ven de gloed die Gij ver - spreidt, ik

T/B

S/A

lief - de kent geen gren - zen, de mij - ne veel te veel; uw
 zou mijn vlam ver - kwij - nen, mijn vuur niet lang be - staan - Gij
 zou niet kun - nen le - ven, ik heb hier rest nog duur; Gij

T/B

(orgel herhaalt)

S/A

vlam warmt al de men - sen, ver - licht ons hart ge - heel.
 laat mijn fak - ke - schijn, mijn lamp steekt Gij weer aan!
 hebt mij (om) ge - ge - ven: uw lief - de vonkt als vuur!

T/B

(Tekst met toestemming overgenomen uit "Zingende Gezegend" A.F. Troost. Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer)