

WAT ZOU IK ZONDER U GEWEEST ZIJN

633

Gezang 454 - L.v.d.K.

Melodie: 1704

Vertaling: Jan Wit (1914-1980)

Harmonisatie: Hans Boelee

S
A

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam
2. Een diepe nacht zou mij omvan- en na geen
Ik werd verteerd door wild verlan- en, door s- vens
3. Maar Christus gaf mij taal en tekenen ik ben
De nacht is voor het licht geveken, het grondloos
4. Gaat uit in wegen en in veld en brengt ver-
Reikt hun de broederhand en meldt ons: "De Koning

T
B

4

1. zonder U staan
door de wereld gaan
2. blijde mege- daagt.
maalstroom wege- naagd.
3. zeker van zijn stem.
lot krijg- z- door Hem.
4. dwaal- den on- thuis.
noodt u in zijn huis".

1. Mijn liefde tast te in den
2. Ik zou alleen zijn, van het
3. Nu word ik mens, her- krijg mijn
4. Door het geloof zien wij het

Uitgave U.S.L.

Kopiëren
Verboden!

8

1. blin- de, een af- grond lag in het ver- schiet. En waar zou
 2. he- den en van de toe- komst on- ge- . Wie kan er
 3. vrij- heid bij wa- ter, woord en brood wijn, om- dat ik
 4. wa- re: de eeu- wig- heid ver- vult de tijd. En ie- der-

12

1. ik een troos- ter vin- den die verk' lijk wist van mijn ver- driet.
 2. aar- den hier be- ne- den als geen o- pen he- mel is.
 3. weet van zijn na- lij- heid waar twee of drie ver- ga- derd zijn.
 4. een mag dat er- ven en die Chris- tus' naam met ons be- lijdt.

K-281085