

VOL ONTFERMING, VOL GEDULD 984

GEBED

Tekst: Pieter Stolk

Freylinghausen 's Gesangbuch
Halle 1714

S
A



1. Vol ont-fer-ming, vol ge-duld, droeg de Heer de zwa-re schuld,
2. Door de zon-de gans be-smet, knie-len wij nu in ge-bed,
3. Je-zus trad in on-ze plaats en Hij voert ons he-mel-waarts,

T
B



Uitgave U.S.I.
**Kopiëren
Verboden!**

5



boet-te on-ze zon-de-straf; droeg de zon-de in het graf.
bij het kruis, aan Je-zus voet; Die ons rij-keit met Zijn bloed:
van de zon-de gans be-vrijd le-ven wij in eeu-wig-heid!



9



Op de heu-vel Gol-gottha, Dank God 't mens-dom Zijn ge-na
ky-ri-e-e-lei-son, ky-ri-e-e-lei-son.
Dank o Hei-land voor Uw dank voor de red-ding die Gij bood!

vs. 1 en 2 | vers 3



usl-200110