

Nu zij wellekome

M 395

Mannenkoor

Oud Nederlands lied

Bew.: Martin Zonnenberg

8

1. Nu zijt wel- le- ko- me Je- su lie- ve Heer, Gij, komt van
2. Her-ders op den vel- de hoor- den een nieuw lied, dat Je- zus
3. Wij-zen uit het Oos- ten uit zo ver- re land, zij zoch-ten

8

al- zo ho- ge, van al- zo veer. Nu zijt wel- le- ko- me
was ge- bo- ren, zij wis- ten 't niet. Gaat aan ge- ne kra- ven
on- ze He- re met of- fer- rand. Z'of- fer- d' oot- mee- dig -

8

van de ho- ge he- mel oer Hiel al op dit aard-rijk zijt
en gij zult Hem van den kraal Beth-lem is de ste-de, daar
lijk mirr' wie-rook de goud- te- re van dat Kin-de dat

8

Gij ge- zen nooit weer. Ky - ri- e- leis.
dat ge- chied voor- waar. Ky - ri- e- leis.
al- le ding be- houdt. Ky - ri- e- leis.

Uitgave U.S.L.
**Kopiëren
Verboden!**

PROEFNUMMER