

't Is middernacht en in de hof

Melodie: W.B. Bradbury (1816-1868)

Bew.: Martin Zonnenberg

Tekst: C.S. Adema van Scheltema (1877-1924)

Mannenkoor

1

1. 't Is mid-der-nacht en in de hof, buigt, tot de dood be-
 2. 't Is mid-der-nacht, maar hoe Hij lijdt, Zijn jong'-ren sla-pen
 3. 't Is mid-der-nacht maar Je-zus waakt en 't zie-le-lij-den
 4. 't Is mid-der-nacht en 't Va-der hart, sterkt en ver-staat de

5

droefd, in 't stof, de Le-vens-erstin Zijn ge- been,
 bij die strijd, en de en, af- mat in rouw,
 dat Hij smaakt bant uit zijn hart de be- de niet;
 Man van smart, Die e-nig heden dat Hij torst,

10

door- wor- stelt Hij Zijn strijd al- leen.
 de aan- het op des Mees- ters trouw.
 Mijn Va- der dat Uw wil ge- schied!
 ten eind door- strijdt als Le- vens- vorst.

usl-110195

(C) Uitgifte Stencilmuziek Langerak

Alle rechten voorbehouden. Nadruk verboden!