

VAN U WIL IK ZINGEN

M 287

Woorden: P.K.

Engelse Hymne

Harmonisatie: Harry G. Hamer

T 1
T 2

1. Van U wil ik zingen, wien d' Eng- len om- rin- gen, al
 2. Moog' im- mer mijn har- te in vreugd' en in smar- te, zich
 3. O God, help mij zin- gen, o God help m' U lo- ven, en
 4. Moog' hier dan mijn zin- gen Uw Heem'- len door- drin- gen, en

B 1
B 2

6

10

14

Uitgave U.S.L.
Kopiëren
Verboden!

PROEFNUMMER

ju- chend ge- tui- gend Uw goed- heid steeds eer. 'k Wil
 le- ren te ke- ren, o God, tot Uw trouw. In
 leer toch mij steu- nen op U- we trouw. In
 ju- b' lend zich men- gen in't he- mel- se door. Tot' k

lo- ven en dan- en me- den en klan- ken en
 hoor mijn ver- lan- gen, wil le- den mijn zan- gen, tot' k
 tij- den van twijf'- o m' U dan vin- den, want
 een- maal hier- ver- U eeu- wig zal lo- ven, als' k

groot- heid en lief- de steeds weer.
 Va- der be- na- der der En- ge- len toon.
 toch mijn toe- vlucht, mijn burcht en mijn schild.
 ju- chend Uw he- mel mag bin- nen gaan.