

ALS IK HEM MAAR KENNE

41

Gezang 223 N.H.B. 1938

Melodie: Heinrich Karl Breidenstein

Tekst naar: G.F.P. von Hardenberg

Bewerking: Feike Asma

S
A



1. Als ik Hem maar ken- ne, Hem de mij- ne weet, als mijn
2. Al- les laat ik va- ren, waar Hij mij be- hoort. Als een
3. Waar ik Hem mag le- ven is mijn Va- der- land. El- ke

T
B



5



hart zich Hem ge- wen- ne, nim- mee meer zijn trouw ver- geet,
pel- grim door ge- va- ren trek ik met mijn Hei- land voort.
ga- ve, mij ge- ge- ven, val als erf- deel in mijn hand.



9



vrees ik niet voor men- schen, voel slechts dee- moed, lief- de en ver- blij- den.
Nu gaan al mijn wen- sen bo- ven 't licht en bont ge-woel der men- sen.
Broe- ders, lang- ver- lo- ren, vind ik in zijn jon- ge- ren her- bo- ren.



Uitgave U.S.L.
**Kopiëren
Verboden!**

PROEFNUMMER

K-13262