

VAN U ZIJN ALLE DINGEN

M 501

Tekst: Jan de Liefde

Harmonisatie: Jan Zwanepol

T 1
T 2

1. Van U zijn alle dingen, van U, o God, alleen, van
 2. Gij riept mij in het leven tot u we heerlijkheid; Gij
 3. Gij wacht niet tot wij vragen, voor komt zelfs onze beë, Gij

B 1
B 2

Uitgave U.S.L.
 Kopiëren
 Verboden!

6
8

U de zegeningen, o hoor der gebeden; Uw
 hebt m'uw woord gedragen tot mijn zegenheid; Gij
 helpt niet enkel dragen, maar draagt ons zelve. Gij

10
8

lief' en trouw omringen mijn wanke len- de schreën, en
 hebt in vrucht' breedren mijn rouwe- lijk ge- leid, en
 heelt zelfs in uw plagen ver- troost ons in het wee, en

14
8

wat wij uit geson- vin- gen, het is van U al- leen.
 mij een hoorn ver- he- ven van heil, door U be- reid.
 on- alle sla- gen schenkt Gij aan 't hart uw vreë.