

JEZUS, DIE MIJN ZIEL BEMINT

M 289

Vertaling: M.S. Bromet

Melodie: S.B. March

Harmonisatie: Bernard Verboom

T 1
T 2

1. Je- zus, die mijn ziel be- mint, 's Le- vens stor- men loei- en Heer.
2. And'- re toe- vlucht ken ik geen; Hulp'- loos kom ik tot U vliên;
3. Gij, o Hei- land, zijt mijn kracht, Gij mijn hoog ver- trek, o Heer;
4. Vol- heid van ge- na- de, Heer! Woont steeds in Uw pries- ter- hart;

B 1
B 2

Uitgave U.S.L.
Kopiëren
Verboden!

5

O, be- vei- lig mij, Uw kind, leg mij aan Uw har- te neêr.
Laat, o laat mij niet al- leen, wil mij steeds Uw hulp pe biên.
Gij sterkt zwak- ken door Uw macht, Gij geeft blind- en 'do gen weer,
Stort de stroom des le- vens neer, in mijn ziel neem weg de smart.

9

Als de gol- ven woe- dend slaan, te- gen rot- sen op en neer,
Als de zon- de- last mij drukt, zend mij Uw ver- los- sing neer;
Hei- lig, drie- maal hei- lig, Gij! ont- fer- mend op mij neer;
Gij zijt 's le- vens Heil- fon- tein, Gij geeft zon- daars za- lig- heid;

13

laat mij aan U zij- dan- staan, tot de storm voor- bij is Heer.
Ben ik zwak en meer- ge- bukt, schenk mij dan Uw kracht, o Heer.
Niets dan zwak- heit vindt G' in mij, schenk mij Uw ge- naad', o Heer.
Was mij, Heer, en hou- dt mij rein, nu en tot in eeu- wig- heid.