

(bij Openbaringen 7: 9-17)

Gezang 109 L.v.d. K

Vertaling: W. Barnard (1920-2010)

Bewerking: Harry G. Hamer

S
A

1. Hoor een heilig koor van stemmen, staande aan de glazen
3. Komende uit de verdrukking, en de kleren wit als
5. Nu omstraalt hen licht des hemels en de levensbron ont-
6. God uit God, eerste geboren, licht uit licht, o zonne-

T
B

Uitgave U.S.L.
Kopiëren
Verboden!

5

zee, hal-le-lu-ja, hal-le-lu-ja, God zij glo-ri-je zin-gen
sneeuw in het bloed des Lams ge-was-sen van het
springt waar zij jui-chen U ter e-re waar hun keur uw ge-rie
schijn, in wiens li-chaam uit-ver-ko-ren hei-ge-n vlechte hei-lig

9

zij. Me-nig-ten die geen val-len, de ster-ren in hun
eeuw, in ver-vol-gin-stand van-tig wach-ten- de op U, hun
zingt. Vre-de is hun deel voor het me, lief-de is hun eeu-wig
zijn, schenk ons le-ven uit uw bron-nen, door uw a-dem aan-ge-

13

glans, sal-ven zingende pal-men dra-gend, in de he-mel is een dans.
Heer, over-won-nen zij de sa-tan en de we-reld neemt een keer.
recht, al-les waar-heid zal het win-nen en het blinkt van uw ge-zicht.
raakt zin-gen wij tot Va-der, Zoon en Heil'-ge Geest die le-vend maakt.

Tekst overgenomen met toestemming van de B.V. Liedboek

© 1985 Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk Verboden!

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie, en/of tekst evenals Kopiëren op welke wijze ook, is Verboden!

K-23485