

ER IS EEN LAND VAN LOUTER LICHT

M 315

Engels Volkslied

Vertaling: J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)

Bewerking: Jan Zwanepol

Uitgave U.S.L.

Kopiëren
Verboden!

T 1
T 2

1. Er is een land van rust en vrede, waar geen heersers zijn. Nooit
 2. Daar is het altijd lente-tijd, in bloei staat elke plant. Al-
 3. Men ziet het veld aan d'overkant in groene rusten staan, als
 4. Maar ach de stervelingen staan hier huiverend terzij, en
 5. Hing niet het wolkendek zo zwart van twijfel om ons heen, wij
 6. God, laat ons staan als Mozes hier hoog in de torenne-schijn, en

B 1
B 2

6

gaat de gouden doornen dicht in duisternis of pijn.
 leen de smalle doornen scheiden ons van dat zalig land.
 Is- ra- el 't be- loof- de land zag o- ver de Jor- daan.
 dur- ven niet op weg te gaan, het duis- ter niet voor- bij.
 zou- den 't land zien in ons hart, dat 't he- mels licht be- scheen.
 geen Jor- daan, geen doods- ri- vier zal schei- ding voor ons zijn.

K-8886

Tekst overgenomen met toestemming van de B.V. Liedboek

© 1986 Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk Verboden!

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie, en/of tekst evenals Kopiëren op welke wijze ook, is Verboden!