

# VREUGDE, VREUGDE, LOUTER VREUGDE

M 307

Melodie: L. van Beethoven

Bewerking: Geert Gringhuis

Vertaling: Hendrik Hasper

T 1  
T 2

1. Vreug-de, vreug-de, lou-ter vreug-de is bij U van eeu-wig-heid,  
 2. Dui-zend lich-ten, dui-zend kleu-ren zijn de weer-glans van Uw pracht;  
 3. Wil ons van Uw vreug-de ge-ven hef ons op tot U om-hoog,

B 1  
B 2

5

Schep-per die 't heel-al ver-heug-de bron van een-ge vreug-de zijt.  
 daar-mee wilt Gij men-sen beu-ren uit hun-ner dor-gan uit hu-nacht.  
 Ge-ver van 't on-sterf-lijk le-ven die tot U ne-er-af-boog.

9

Gij, die woont in licht en luis-ter, drijft de scha-duw-en uit-een. Hij  
 Op een zee van licht en zan-ge voer Gij ons tot U om-hoog. Gij  
 Dan gaan wij hier zin-gen ver-waarts, on-be-vreesd in smart en pijn. Laat

13

die zon-ken doolt in't dui-ster vindt het licht bij U al-leen.  
 Heer zijt ons hee-gst ver-lan-gen; doof niet voor Uw licht ons oog!  
 Heer, Heer doe U-we lief-de eeu-wig in Uw vreug-de zijn!

**Uitgave U.S.L.**  
**Kopiëren  
 Verboden!**

**PROEFNUMMER**

usl-240986

© 1986 Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk Verboden!

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie, en /of tekst evenals Kopiëren op welke wijze ook, is Verboden!