

# IN DE HARMONIE DER SFEREN

28

## HYMNE

Melodie: L.B. Dykes

Vertaling: Hendrik Hasper

Harmonisatie: Feike Asma

S  
A



1. In de har- mo- nie der sfe- ren, klinkt een lof- lied U ge- wijd. Ster- ren  
2. Dui- zend lich- ten, dui- zend kleu- ren zijn de weer- glans van Uw pracht. Daar- mee  
3. Wil ons U- we vreug- de ge- ven hef ons op tot U om- hoog. Ge- ver

T  
B



6



eng'- len, al- len e- ren U, de Heer der heer- lijk- Vel- den  
wilt Gij men- sen beu- ren uit hun zor- gen, uit na- ch- een  
van on- sterf- lijk le- ven, die tot ons U der- hoog. an gaan



10



wou- den, be- ken, ber- e stro- len, en, al- les juicht; vo- gels  
zee van licht en zan- en voert Gij ons tot U om- hoog. Gij, Heer,  
wij hier zing- end voor- wa- be- vloed in smart en pijn. Laat ons



14



ne- men en fon- tei- nen, 't werk, dat van Uw vreugd ge- tuigt.  
zij ons hoogst ver- lan- gen; doof niet voor Uw licht ons oog.  
Heer, voor U- we lief- de, eeu- wig in Uw vreugd- de zijn.

