

ZIE DE LELIËN OP HET VELD

M 498

Ic. Bikkers

Friedrich Silcher (1789-1860)

Bewerking: Jan Zwanepol

T 1
T 2

1. Zie de le-liën op het veld, Zie hoe schoon zij bloei-en!
2. God, de Heer, riep u uit d'aard, doet zo blij u tie-ren;
3. O, ver-blijd u dan, mijn hart! Werp op Hem uw zor-gen,

B 1
B 2

5

Wie doet haar van zor-gen vrij, daar-zo... gro-en?
Hij gaf u dat scho-ne klee-d, dat... d'aar... sie-ren;
Die na droe-ven win-ter-nacht roept de len-... mor-gen;

9

Wie gaf haar die stil-pri-acht, die dat klee-d, zo rein en zacht,
Dat gij ons bij-terg en hart, met een stil, ge-lo-vig hart,
O, ver-trouw in lief en leed Die de bloe-men niet ver-geet,

13

...er zijns ge-lij-ke? Zon-der zijns ge-lij-ke?
leert op Hem ver-trou-wen, leert op Hem ver-trou-wen.
is mij een Va-der, is ook mij een Va-der.

Uitgave U.S.L.
**Kopiëren
Verboden!**

PROEFNUMMER