

WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE

450

Gezang 300 A Bundel 1938

Melodie: John Zundel

Tekst: Jacqueline van der Waals

Bewerking: Jan van den Driest

S
A

1. Wat de toe-komst bren-gen mo-ge, mij ge-leid des Hee-ren hand; moe-dig
2. Heer, ik wil uw lief-de lo-ven, al be-grijpt mijn ziel U niet. Za-lig
3. Laat mij niet mijn lot be-slis-sen: zo ik mocht, ik durf-de niet. Ach, hoe
4. Waar de weg mij bren-gen mo-ge, aan des Va-ders trou-we hand loop ik

T
B

Uitgave U.S.L.
Kopiëren
Verboden!

6

sla ik dus de o-gen naar het on-be-ken-de lan- Leer mij
hij, die durft ge-lo-ven, ook wan-neer het oog niet: niet. Schij-nen
zou ik mij ver-gis-sen, als Gij mij de keu-ke liek. Wil mij
met ge-slo-ten o-gen naar het on-be-ken-de land.

10

1. vol-gen zon-der vra-gen; de wat Gij doet is goed! Leer mij
2. mij uw we-gen dui-ster zie, dat vraag U niet waar-om? Een-maal
3. als een kind be-hand-eld, dat al-les de weg niet vindt: Neem mijn

14

slecht het he-len dra-gen met een rus-tig kal-me moed!
zie ik al uw luis-ter, als ik in uw he-mel kom!
hand in u-we han-den en ge-leid mij als een kind.