

DE HERDERS WAREN IN HET VELD

207

Vertaling: Jan Bonefaas

Eng. melodie 1592

SATB

Harm. Jan Bonefaas



1. De herders waren in het veld met hunne kudd' bij een.
2. Weest niet bevreesd, in deze nacht, zo leeft des Heren woord,
3. Bij u, in 't oude Beth-le-hem, is er 't Da-vids stam
4. Het teken vindt ge in een stal, daar ligt een kind-je klein,
5. Zo sprak de engel en daarna verscheen een eng'-len heer,
6. Al d'ere zij aan God alleen, die vree in 't hart be-reidt.



Toen plot-eling een engel kwam, die stra-lend hen om-scheen.
wordt u ver-hoort gend nieuws ge-bracht, dat ie-der-een be-hoort.
Gods Zoon ge-be-rend die voor u uit d'he-mel ne-der kwam.
dat on-berisps al-le ne-d'rig-heid, Gods een'-ge Zoon zal zijn.
dat mach-tig'ong ter eer van Hem, die kwam op aar-de neer.
Zingt met de eng'-len nu Gods **Uitgave U.S.L.** rig-heid.

**Kopiëren
Verboden!**

K 10967