

Muziek: Gerben Baaij

Bewerking: Jan van den Driest

Tekst: W. Barnard geb. 1920



1. Wij heb- ben een ster- ke stad, een stad met mu- ren en schan- sen, wij
 2. Wie wo- nen daar in die stad, die stad op de nieu- - -we aar- de? Een
 3. Ver- trouwt op de Heer, ver- trouwt want eeu- wig zal Hij ons dra- gen. De
 4. Recht- vaar- di- gen, hier ti- gen hier uw sterk- te. Een

Uitgave - U.S.L.

Kopiëren
Verboden!


heb- ben een ster- ke stad, een stad waar de kin- de- ren dan- sen en
 volk dat de Heer aan- bad, en de trouw aan zijn reu- ping be- waar- de. O
 ves- ting zo hoog ge- bouwd, die heeft Hij fer- ne- der ge- sla- gen maar
 ruim- te die nie- mand mat, een to- kest die nie- mand be- werk- te dan



waar men mu- ziek maak- en zingt, een stad door de Heer om- ringd.
 poort- wach- ter, o pe- ne- ge poort voor al- wie ver- trouwt op zijn woord!
 men- sen die sla- ven zijn ge- knecht die wan- de- len hier in het licht.
 Is- ra- el's Heer leid- al- leen, Hij voert de ver- druk- ten er- heen.

Alle rechten voorbehouden door:
 Uitgifte Stencilmuziek Langerak.
 Nadruk verboden.

usl-160588