

Tekst: Tjeerd de Vries

Muziek: Hans Boelee



1. On-danks de druk- te en 't ge- woel van men- sen om mij heen,
2. Al- leen kwam ik, al- leen moet 'k gaan, al- leen door de- ze tijd,
3. Met U ben ik niet een-zaam meer, geen uur, geen enk'- le dag.

heen, be- springt mij
 (tenor) tijd, te mid- den
 dag. Laat mij het



Uitgave - U.S.I.

Kopiëren
Verboden!

1. be- springt mij plot- se- ling 't ge- voel: O God, wat ben 'k al- leen
2. te mid- den van mijn druk be- staan is er die een-zaam- heid
3. Laat mij het waar- dig zijn, o Heer, dat 'k met U sei- zen mag.

plot- se- ling 't ge- voel:
 van mijn druk be- staan
 waar- dig zijn, o Heer,



4. Op weg, Heer, naar 't w- rijk dat gloort, in voor en te- gen- spoed,
 spoed, ga ik, ver-



14

ga ik, ver- trou- wend op Uw woord, de toe- komst te- ge- moet.
trou- wend

18

De toe- komst te- ge- moet.

Orgel *ff*

K 31287