

HEILIG GELOOF VAN OUDS BELEDEN

M 495

Tekst: Bernard Smilde (1922-2014)

Henry F. Hemy (1818-1888)

Bew. Pieter Stolk (1945-2007)

T 1
T 2

1. Heilig geloof van ouds beleden, on-danks ver-
 2. Heerlijk-ke hoop die hen deed le-ven, on-danks ver-
 3. Lief-de van God, zo vol ont-fer-ming, lief-de die

B 1
B 2

Uitgave - U.S.L.
 Kopiëren
 Verboden!

6

vol- ging, smaad en hoon; wij wil- len ook die weg be-
 twijf'- ling angst en pijn, Gij zult ook ons ver- trou- wen
 nim- mer-meer ver- gaat, Gij geeft ons kracht, Gij schenkt be-

12

tre- den, we- tend: na 't kruis wacht ons de kroon. Hei- lig ge-
 ge- ven, eens in Gods Pa- dijs te zijn. Heer- lijk- ke
 scher- ming, hoe door de w- relde ge- haat. Lief- de van

18

loof, door alle nood wil- len wij trouw zijn tot de dood.
 hoop, door al- le nood wil- len wij trouw zijn tot de dood.
 God, door al- le nood wil- len wij trouw zijn tot de dood.

Tekst overgenomen met toestemming van de erven Bernard Smilde

usl-160919

© 2019 Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk Verboden!

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie, en/of tekst evenals Kopiëren op welke wijze ook, is Verboden!