

GEEF UW LOT IN HANDEN VAN UW VADER 354

Tekst: A.C. Bondam

Bewerking: Jan Bonefaas

S / A



1. Geef uw lot in handen van uw Va- der. Laat uw toe- komst
2. Rust des he- mels, nu door niets be- wo- gen. He- mel- vreug- de
3. Zij die bid- den heb- ben niets te vre- zen. Schoon zij lo- pen
4. Moet gij door een dal van tra- nen he- nen. Grijpt uw har- te
5. Geef ook mij, Heer, de- ze die- pe vre- de, die ont- springt van

T / B



Uitgave - U.S.L.
Kopiëren
Verboden!

8



o- ver aan de Heer! Hart vol on- rust, ie Zijn licht komt
voort 't ver- moei- de hart. In deez' schuil- pla- an haar zorg ont-
wor- den zij niet moe. Nooit zal 't strij- den hun te moei- lijk
soms ont- roe- ring aan. Zijn stem spreekt: Wil 't lan- ger
U, mijn Rots, al- leen. Dan voert nooit de vij- and mij meer



14



na- der, en de ber- gen werpt Zijn al- macht neer.
to- gen, vindt de z- le rust voor leed en smart.
we- zen. In de storm zendt God hun vre- de toe.
we- nen, houd reeds boed, want Ik zal met u gaan.
me- de, nimmer wank'- len zul- len dan mijn schreên.



PROEFNUMMER

K13371