

# STRAF MIJ IN UW GRAMSCHAP NIET

M 236

Melodie: Johann Rosenmüller (ca. 1619-1684)

Vertaling: Ad den Besten (1923-2012)

Harmonisatie: Hans Boelee

1. Straf mij in Uw gram-schap niet, wil mijn schuld ver-ge-ven.  
 Waar Gij mij ver-zin-ken ziet, grijp ik u, red mijn le-ven.

2. Va-der U zij eeu-wig lof, he-er op va-r' d' a-bo-ven.  
 Chris-tus nam de vloek ons af, u-ig-lij-ke te lo-ven.

5  
 Hei-land, keer tot mij weer, om mij smar-ten stil-len, hoor om Je-zus wil-le.  
 Heer ik weet U ge-reed. Al-ler zan-gen zul-len d' eeu-wig-heid ver-vul-len.

K 8262

© 1962 Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk Verboden!

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie, en/of tekst evenals Kopiëren op welke wijze ook, is Verboden!

Tekst overgenomen met toestemming van de erven Ad den Besten