

In Gods hand

J 10

Voor solostem met orgel
(of 1-stemmig kinder/meisjeskoor)

Muziek: Martin Zonnenberg

(titel uit: "Een droom, die geen bedrog is")

1. Ik droom-de eens en zie ik liep aan 't strand bij la- ge tij.
2. Ik stop-te en keek ach- ter mij en zag mijn le- vens-loop
3. Ik zei toen: "Heer, waar- om dan toch? Juist toen 'k U no- dig had,

Uitgave - U.S.L.

Kopiëren
Verboden!

Ik was daar niet al- leen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We
in tij- den van ge- luk en vreugd, van die me smart en hoop. Maar
juist toen ik zelf geen uit- komst zag op 't zwart- s- deel van 't pad.. De

lie- pen saam het le- ren door en lie- ten in het zand, een
als ik goed het spoor be- volg zag ik langs heel de baan, daar
Heer keek toen vol 'erd' mij aan, ant- woord- de op mijn vra- gen: "Mijn

spoor van stap- pen twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.
waar het juist het moei- lijkst was, maar één paar stap- pen staan....
lie- ve kind, toen 't moei- lijk was, toen heb ik jou ge- dra- gen.."

Tekst: vertaling; uitgave kruispunt in Wildervank.

usl-300193

Alle rechten voorbehouden door: Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk verboden.

Iedere eigenmachtige aanvulling of verandering van de compositie, en /of tekst evenals kopiëren op welke wijze ook, is Verboden!