

# PSALM 71

752 A

( Oude berijming )

Melodie: Louis Bourgeois ( 1510-1572 )

Harmonisatie: Hans Boelee

**Uitgave - U.S.L.**  
**Kopiëren  
Verboden!**

S  
A

1. 'k Be- trouw op U, hoor mij dat mij geen schaamt' o  
2. Wees mij een rots om in te wo- nen, een schuil- plaats, waar mijn  
5. 'k Was als een won- der in elks o- gen, doch Gij, mijn toe- vlucht  
16. Gij zult met lui- ster mij om- rin- gen, mij troos- ten in mijn

T  
B

Heer, in eeu- wig- heid ver- meer. Red mij door uw ge- rech- tig- he-  
hart steeds toe- vlucht vind in smart. Uw hoog be- vel zal blijk- baar to-  
Gij stondt mij met sterk- te bij. Dat dan mijn mond uw naam ver- ho-  
smart. Dan zal ik blij van hart met uiten en harp uw goed- heid zin-

den, be- vrijd mij, zig u o- ren, ver- los mij, wil mij ho- ren.  
nen, dat Gij, de groot- Ont- fer- mer, mijn burg zijt en be- scher- mer.  
gen, en al mijn mens- da- gen van u- wen roem ge- wa- gen.  
gen, o he- der. Op- per- we- zen, door Is- ra- el ge- pre- zen!

**PROEFNUMMER**

K 181089