

IN DE STILLE, DONKRE NACHT

Melodie: Darmstadt 1698

Harmonisatie: Hans Boelee

Tekst: Tine Koster - van Vliet

S
A

p

1. In de stil- le, donk'- re nacht werd een Zoon ge- bo- ren:
 2. Eng- len zon- gen, God ter eer: Gij hoeft niet te vre- zen.
 3. Her- ders, wa- kend in het veld, gin- gen 't Kind aan- bid- den,
 4. Zo mag ik ook de- ze dag d'ar- me stal be- tre- den,

T
B

p

Uitgave - U.S.L..

Kopiëren
Verboden!

5

de Ver- los- ser, lang ver- wacht, door God uit- va- ko- ren.
 De be- lof- te van wel- eer zal nu tast- baar we- zen.
 toen hun 't won- der werd ge- meld: God is in uw mid- den!
 want God zegt; Een ie- der mag de- len in zijn ge- de.

9

Vre- de zal o- ver- win- nen,
 Weest ver- heugd, gaat met vreed- men, uw Hei- land zoe- ken,
 Ja, zijn licht gaf hun zicht, bracht hen bij hun Ko- ning,
 't is niet ver, volg mijn spoor, 't licht zal u ge- lei- den,

13

't gods- rijk doen be- gin- nen.
 Hij, ge- huld in doe- ken.
 in een stal, zijn wo- ning.
 zelfs in donk'- re tij- den.