

# In 't veld bij 't stadje Bethlehem

( oorspr. tekst: O little town of Bethlehem )

821

Ned. tekst: Lies Schmidt

English trad. tune

1

1. In 't veld bij 't stad-je Beth- le- hem in 't don- ker van de nacht,  
ver- kon- digt plots met lui- der stem een eng'- len le- ger- macht:  
2. De her- ders wa- ren in het veld en hoor- den d'eng- len aan;  
aan nie- mand was het nog ver- teld: zij wa- ren aan- ge- daan.

6

"Gods Zoon daald' op de aar- de neer. Hij ligt hier in een  
Zij zoch- ten 't Kind- je in de stal en kniel- den dank- baar

10

stal; Hij kwam als Kind- je klein en teer Die Ko- ning we- zen zal."  
neer. Daar lag de koning van 't heel- al: Ge- pre- zen zij de Heer!

**Uitgave - U.S.L.**  
**Kopiëren  
Verboden!**

**PROEFNUMMER**

( C ) Uitgifte Stencilmuziek Langerak  
Alle rechten voorbehouden. Nadruk verboden.

15 sopranen

3. Wij lo- ven U met 't eng'- len- koor en prij- zen al- te- zaam  
de Zoon van God de eeu- wen door: Ge- loofd zij Je- zus' naam.

A+T+B: melodie

20 De Hei-land kwam voor ons op aard' in ons zonde roem en eer. Wij

25 staan ook om in krib' ge- schaad: dit Kind is on- ze Heer!

USL-250996

(C) Uitgifte Stencilmuziek Langerak.  
Alle rechten voorbehouden. Nadruk Verboden.