

Tekst vs. 1 en 2: G. Wijdeveld
vs. 3 : E.E. Gewin

ADVENTSLIED

Bestelnummer: 808
Melodie: Jan Mul (1911-1971)
Koorzetting: Hans Boelee

S
A



- Ik heb mijn hart tot U ge-he-ven, Heer, al mijn hoop zijt Gij.
Ik weet: Gij zult mij niet be-ge-ven, mijn Hei-land is na-bij.
- Mijn hart weet dat ons diep ver-lan-gen wel-dra ver-vul-ling vindt.
Het eeu-wig licht is reeds ont-van-gen, de maagd ver-wacht haar Kind.
- Ver-vul, o Hei-land, mijn ver-lan-gen waar-mee 'k Uw komst ver-beid.
In oot-moed wil ik U ont-van-gen, mijn zin-nen zijn be-reid.

T
B



Uitgave - U.S.L.

Kopiëren
Verboden!

begeleiding



- Al ligt de we-reld diep ver-duis-terd, al duikt de gro-we tijd,
- Ver-geef, Heer, al mijn slech-te da-den, zet ucl mijn dwt-se voet,
- Op U blijf ik in lief-de sta-ren, doe vrees noch pijn be-nard,



- mijn hart heeft met ge-ge-luis-terd, mijn hart heeft ze-ker-heid.
- en leer mij lo-bes langs uw pa-den, mijn Hei-land te-ge-moet.
- en doe u toch u noot er-va-ren! Kom, Hei-land, in mijn hart.

