

## Kerstlied

Tekst: Lies van Essen-Schmidt

Bewerking: Hans Boelee

unisono

1. In Beth le- hem, in don- ke- re nacht, werd de  
 Hij kwam op aard ' als kind- je klein, om  
 2. De bood- schap werd door eng'- len ge- bracht aan  
 De her- ders zijn naar Beth- l'em ge- gaan, om 't  
 3. In 't Oos- ten straalt een ster aan ' t heel- al. De  
 Zij bren- gen goud, aan- bid- den het Kind, en

Uitgave - U.S.L.

Kopiëren  
 Verboden!

Hei- land ge bo- ren, reeds eeu- wen ver- wacht.  
 ons te be- vrij- den van schuld en van pijn.  
 her- ders in 't veld bij hun kud- de op wacht.  
 Kind- je te zoe- ken, aan 't krib- je staan.  
 wij- zen gaan heen naar het Kind stal.  
 e- ren de Hei- land die al- n be- mint.

koor

No- well, no- well, no- well no- well Hij is de Ko-ning van Is- ra- ël!  
 No- well, no- well, no- well ja Hij is de Ko-ning, de Ko-ning van Is- ra- ël!

usl-181093