

Licht der wereld, vul mijn hart

768

Tekst en muziek:
Martin Zonnenberg

solo

1. Licht der we-reld, vul mijn hart, kom en maak mij blij;
2. Geef dat ik een licht mag zijn ook naar an-d'ren toe

orgel

dat U heel mijn le - ven vult, ga nu aan mijn zij.
en zo door dit le - ven staand maar nooit moe.

koor

S
A

'k Wil niet meer alleen gaan, door de dui-ster-nis,
als het een moei-lijk is, geef dan hel-der zicht.

T
B

solo

'k bid, dat ik ook voe - len mag: 'k weet dat God er is!
U geeft o- lie in mijn lamp: dat is eeu- wig licht!

koor: noe

Uitgave - U.S.L.
**Kopiëren
Verboden!**