

WIJZEN KWAMEN VAN HEEL VER

448

(As with gladness men of old)

Vertaling: Lies Schmidt

Melodie: Conrad Kocher

S
A

1. Wij- zen kwa- men van heel ver, volg- den bij de mor- gen- ster.
Die hen bracht naar Beth- le- hem, kniel- den dan- te- naar neer voor Hem.

2. Gaan wij ook naar Beth- lems stal, naar de Ko- ning van 't heel- al.
Spoe- den wij ons naar het Kind, dan- ons kniel- den zo be- mint.

3. Heil'- ge Je- zus, laat uw licht sa- len van uw aan- ge- zicht.
Laat ons nu, ver- heugd en blij, prij- ven om uw heer- schap- pij.

T
B

6
La- ten wij dan, Hem ter neer, knie- len voor het Kind- je neer!
Bren- gen wij dan of en eer, Je- zus Chris- tus, on- ze Heer!
Zin- gen wij dan U ter eer: Hal- le- lu- jal Looft de Heer!

Uitgave - U.S.L.

Kopiëren
Verboden!

K271175