

God is mijn Leidsman

M347

Tekst: R. Meenderink

Muziek: Fr. Silcher

Bew: Jan Zwanepol

Mannenkoor



1. Klinkt nu de lof-zang ter e- re van God. Hij brengt ons sa- men en
2. Don- ke- re wol-ken zij de- ren mij niet. Ook al be- speur ik de
3. Trekt mij de we- reld en ben ik al- leen. Zie ik de lijn van zijn
4. Na- dert het ein- de en wordt het zo stil; Haast al mijn vrien- den, zij



**Uitgave
U.S.L.**



maakt zo- veel goed, Vreug- de ver- vult dan mijn da- ge- lijks lot.
angst in het hart. Want ik weet heus wel dat God mij steeds ziet.
wijs- heid niet meer. Voel ik mij ho- pe- loos, waar moet ik heen?
gin- gen mij voor. Dan voel ik ster- ker de kracht van Zijn wil.



Hij zegt mij tel- kens weer hoe het toch moet.
En met Zijn troost- woord ver- laat Hij mijn smart.
Dan vindt ik tel- kens weer rust bij mijn Heer. God is mijn
Hij roept ook mij in Zijn en- ge- len- koor.



Leids- man, Hem blijf ik ge- trouw. Hij is mijn ze- ker- heid, waar ik op bouw.

