

EENMAAL ZAL HIJ KOMEN

1053

Tekst: C. Spaanderman

Muziek: Pieter Stolk (1945-2007)

unisono 4-stemmig

S
A

1. Eén- maal, een- maal zal Hij ko- men met de heil- ge eng- len-
2. Zie de tijd komt als- maar na- der, de vol- ein- ding is na-
3. Glo- rie, glo- rie, drie- werf glo- rie; reeds ont- waart ons gees- tes-

T
B

Uitgave
U.S.L.

8 unisono 4-stemmig

schaar; Eén- maal zijn wij voor Zijn
bij, zijn wij nu als Zijn ver- los- ten in ons hart vol-
oog, on- ze gro- te Za- lig- ma- ker aan des he- mels

15

komt wel klaar? Kun- nen wij zijn komst a- wach- ten,
ko- men blij? Dan zien doe- ren de han- den
wol- ken- boog. Groot zal dan die scha- re we- zen,

21

zien wij vol ver- lan- ge uit, dat die gro- te
en het te- ken Zijn zij; al- les zal waar-
kleur en stand wordt niet ge- acht; Hem wordt door on-

27

dag zal ko- men, heel Gods kerk dan als Zijn bruid?
ach- tig we- zen; sa- tans rijk is dan voor- bij.
tel- ton- gen eeu- wig glo- rie toe- ge- bracht!