

't Is middernacht

M 483

Melodie: W. B. Bradbury, 1816-1868

Tekst: Adama van Scheltema 1877-1924

Bewerking Wim van Galen

1. 't Is mid- der- nacht en in de hof buigt, tot de dood be-
2. 't Is mid- der- nacht, maar hoe Hij lijdt, Zijn jong- ren sla- pen
3. 't Is mid- der- nacht, maar Je- zus waakt en 't zie- le- lij- den,
4. 't Is mid- der- nacht en 't Va- der- hart sterkt en v- staat de

**Uitgave
U.S.L.**

droefd in 't stof de Le- ves- vors- in Zijn ge-
bij die strijd; en der- ven, af- ge- mat in
dat Hij smaakt, bant mit z- hart de be- de
Man van Smart, Die 't u- nig lij- den, dat Hij

beën do- wor- te- Hij Zijn strijd al- leen.
rouw de- aan- blik op des Mees- ters trouw.
niet: in- Va- der, dat Uw wil ge- schied'.
torst, tel- ed- door- strijdt als Le- vens- vorst!

usl-240413