

# Gebed voor de nacht

M346

Tekst: Jan Zwanepol.

Muziek: Franz Abt (1819-1885)

Mannenkoor

8

1. O Heer, wil mij toch ho- ren, de dag is nu voor- bij; de  
2. Een he- mel vol met ster- ren, een ko- nings-kleed, zo mooi, geeft  
3. Wilt Gij ook door de nacht heen be- wa- ken, mij, Uw kind; op-

Uitgave  
U.S.L.

8

nacht is nu aan- staan- de, o He- re, blijf bij mij! De maan is op- ge-  
Gij aan heel Uw schep- ping deez' won- der- so- ne tijt, Gij hebt mij zo ge-  
dat mijn ziel en li- chaam van- nacht de ma- an vindt! Wilt Gij nu voor mij

8

ko- men, de nacht zal spee- dig ko- men. Hoe groot is toch Uw macht, Hoe  
scha- pen, dat ik nu niet gaan s- pen in de- ze scho- ne pracht, in  
zor- gen, zo- dat ik to- de mor- gen mij weet in U- we macht, mij

8

groot is toch Uw nacht! Houdt Gij de wacht, houdt Gij de wacht!  
de- ze scho- ne pracht! Houdt Gij de wacht, houdt Gij de wacht!  
weet in U- we macht. Ook nu van- nacht, ook nu van- nacht!

Alle rechten voorbehouden door:

Uitgifte Stencilmuziek Langerak.

Nadruk verboden.

usl-231188