

Nu zijt wellekome

M 395

Mannenkoor

Oud Nederlands lied

Bew.: Martin Zonnenberg

8

1. Nu zijt wel- le- ko- me Je- su lie- v- er, Gij, komt van
2. Her- ders op den vel- de hoor- den een nieu- w- d, dat Je- zus
3. Wij- zen uit het Oos- ten uit zo ve- re- land, zij zoch- ten

8

al- zo ho- ge, van al- so- der. Nu zijt wel- le ko- me
was ge- bo- ren, zij wis- ta- niet. Gaat aan ge- ne stra- ten
on- ze He- re met of- fer- vand. Z'of- fer- den oot- moe- dig -

8

van de ho- ge he- mel neer. Hier al op dit aard-rijk zijt
en gij zult hem vin- den klaar. Beth-lem is de ste- de, daar
lijk mi- wis- rook en de goud, 't e- re van dat Kin- de dat

8

Gij ge - zien nooit weer. Ky - ri - e - leis.
is 't ge - schied voor- waar. Ky - ri - e - leis.
al - le ding be- houdt. Ky - ri - e - leis.